

Verwelkomen van wat er bij je aanklopt | Ellen Jansen | woensdag 13 mei

“De herberg ”

*Dit mens-zijn is een soort herberg
Elke ochtend weer een nieuw bezoek.*

*Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
Een flits van inzicht komt
Als een onverwachte gast.*

*Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
Die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.*

*Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
Om plaats te maken voor extase.*

*De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
En vraag jou als raadgever te dienen.*

Rumi