

Zelfzorg | Anne Speckens | Maandag 13 april 2020

“Ruimtevrees”

*Achter de weilanden weiden, daar weer achter
dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen?*

*De blik verliest je met zichzelf in ruimte
waar aankomst ver en ver te zoeken is.*

*Niet voor de woerd die plotseling en onbedaarlijk
groen het zonlicht en je oog inzwemt.*

*Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid
bloeit, de lucht gespiegeld blauw is in het diep.*

*Voel warmte op je neus, zie 't vroege blad
van vlier. Je keer te ver. Dat wat je zoekt is hier.*

Marjoleine de Vos